

**Lý Thái Tông**

(29/7/1000 -
3/11/1054)

Lý Thái Tông là vị hoàng đế thứ hai của triều đại nhà Lý, lên ngôi hoàng đế năm 1028

**Hải Thượng Lãn Ông**

(1720 - 1791)

Hải Thượng Lãn Ông là biệt hiệu của danh y Lê Hữu Trác. Ông là danh nhân Việt Nam thế kỉ XVIII được nhiều người kính trọng, tinh thông y học, văn chương.

**Hoàng Diệu**

(1828- 1882)

Chí sĩ yêu nước, tự Quang Viễn, hiệu Tinh Trai, quê làng Xuân Đài, huyện Diên Phước, tỉnh Quảng Nam.

**Nguyễn Trường Tộ**

(1828- 1871)

Chí sĩ, Danh sĩ, Kiến trúc sư, quê Nghệ An. Ông để lại hơn 14 bản trần tình khá về quốc kế dân sinh và khá nhiều bài thơ hay được truyền tụng.

**Tôn Đức Thắng**
(1888-1980)

Là nhà cách mạng lớn của Việt Nam. Từ 9/1969-1980 ông giữ chức Chủ tịch nước cho đến khi từ trần.

**Trần Duy Hưng**
(1912-1988)

Bác sĩ, nhà hoạt động chính trị, tên thật là Phạm Thư. Trong kháng chiến chống Pháp, ông đảm nhiệm nhiều chức vụ như: Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Y tế...

**Tôn Thất Tùng**
(1912-1982)

Bác sĩ y khoa, Anh hùng Lao động. Do cống hiến của ông trong lĩnh vực y học, ông được Chính phủ Việt Nam tặng nhiều huân chương cao quý.

**Nguyễn Trọng Trí**
(1912-1940)

Nhà thơ, bút danh Hàn Mặc Tử. Ông để lại cho đời nhiều tập thơ xuất sắc.

**Phạm Quang Thanh**
(1912-1975)

Tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam, từng là đội trưởng đội du kích Ba Tơ. Tư lệnh kiêm chính uỷ lực lượng công an nhân dân vũ trang.

**Phan Huy Chú**
(1782-1840)
Nhâm Dần

Danh sĩ triều Nguyễn. Có bộ Lịch triều hiến chương loại chí, đến nay được hầu hết giới học thuật khen ngợi là công trình bách khoa.

**Lương Văn Can**
(1854-1927)
Giáp Dần

Một trong số người sáng lập ra trường Đông Kinh Nghĩa Thục năm 1907

**Hồ Chí Minh**
(1890-1969)
Canh Dần

Là vị lãnh tụ của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc.